

2022-08-23 Afrikaanderplein

Om tien uur van huis, zonder krant, was nog niet bezorgd, naar metrostation Meijersplein en vandaar naar metrostation Rijnhaven. Bij de Rijnhaven meerdere flats in aanbouw. In de toekomst wordt in de Rijnhaven een parkje en een strandje aangelegd. Met negen dames aan de wandel, Ank, Anke, Anneke, Corrie, Els, Loes, Ludo, Sonja en Stien. We kwamen langs café De Pijp. Kwam op het idee eens vanaf Café De Pijp naar restaurant De Pijp in de Gaffelstraat te gaan lopen. ANWB routeplanner zegt dat dit slechts 3,2 kilometer is.

De Bloemfonteinstraat in dan rechts af naar Riebeek en Tweebosstraat. Vóór Corona liepen we hier, maar nu is het een kale vlakte. Gauw via Putselaan, Pretorialaan, Paul Krugerstraat het Afrikaanderplein op. Op het terrein van het Afrikaanderplein speelde Feyenoord in 1908 zijn eerste wedstrijd. We ploften neer op het terras voor een kop koffie, het bleek vroeger het café van Feyenoord te zijn geweest zei een aardige Turk, die er al 22 jaar de scepter zwaait. Hij zei ook dat hij lekkere tosti,s kon maken. Hebben we uitgeprobeerd en Frans een Frans broodje gezond. We hebben het gemaal gezien, de gymtoestellen, de mooie beschilderde tegels en de botanische tuin, Ook bij de speeltuin zijn we nog even naar binnen geweest. De vogelopvang van Karel Schot konden we niet bezoeken i.v.m. de vogelgriep. We gingen de moskee binnen, maar konden niet verder omdat het gebed gaande was. Via de Putselaan kwamen we bij metrostation Maashaven aan, om huiswaarts te gaan.



