

Woensdag 1 maart 2023 Museumbezoek Royal Delft.

Peugeootje gestart en naar het Meijersplein gegaan. Met de metro naar Centraal.

Om 10:58 met RET bus 40 en acht dames (Ank, Anke, Anneke, Els, Loes, Ludo, Sonja en Stien) naar Delft langs de Schie. We gingen naar museum Royal Delft, dat vroeger "De Porceleyne fles" heette, trouwens dat staat nog steeds op het pand. Jaren terug ging bus 40 nog verder op de Rotterdamseweg en kon je voor het museum uitstappen. Nu moesten we een stuk lopen langs weliswaar mooie jaren dertig woningen. Na de Rotterdamseweg te hebben laten zien en onze jassen hadden opgehangen kregen we een kastje mee waarmee we uitleg konden krijgen op aangegeven punten de z.g. audiotour.

Voor het museale eerst koffie gedronken. Werd door partner gebeld dat ze gevallen was, ging wel weer, enige minuten de thuiszorg van de Personen Alarmering. Koffie op, museum in. Al snel werden we opgewacht door een gastvrouw van Royal Delft die ons naar de filmzaal bracht. Een film over porceleyn,- en aardewerkgeschiedenis. Van Chinees aardewerk, het Delftse aardewerk vanaf de 17^e eeuw, de concurrentie met het Engelse Wetchwood en de geschiedenis van de Royal Delft. Niet allen Royal omdat het berijf meer dan honderd jaar bestaat, maar het levert ook al meer dan honderd jaar serviezen aan het Koninklijk huis. Voor Koningsdag worden honderd mensen uitgenodigd en die lunchen aan de borden van Royal Delft met een mooie decoratie met de letters W & M.

Zo,n bord was ook te zien, ik zei die komt de lakei straks tekort. Daarna gingen we naar een andere zaal, om meer te weten te komen over het bakproces, de beschilderingen en het maken van vazen. Daarna konden we de mooie kunstwerken bekijken. Prachtige tegels, servies, vazen en kunststukken. Ook het gebouw en de binnentuin is al een bezoek waard.

Dan kwamen we bij het magazijn, waar het werkkapitaal opgeslagen stond. Ineens kwamen we daar Ans tegen, ze kon zo snel bus 40 niet vinden.

Sommigen gingen daarna huiswaarts. Maar toch even verder naar de Gemeentebibliotheek voor een tosti, waarbij ik weer dames kwijtraakte die gingen winkelen. Els had met Delftse familie afgesproken. Met Ludo met de bus naar metrostation Nooddorp gegaan. In Nooddorp dat paard nog gezien en verder ik naar Meijersplein en Ludo naar Capelle aan den IJssel.





Royal Delft: 365 years of blue



Voor Len een tegel met bloemstuk, maar ze verdienen allemaal die vaas van € 18,800,=.

Frans H.H.

