

2024-01-09 Snertwandeling

Onze eerste wandeling in het nieuwe jaar, een nieuwejaarsgroet voor hen die 3 januari niet aanwezig waren bij ons bezoek aan het Maritiem museum. Het was om het vriespunt en er was een snerpande bries. Negen dames en een heer vertrokken vanaf metrostation Prinsenland. We staken de Willem Alexanderlaan over en vervolgde de Prinsenlaan tot aan de Jacob van Campenweg tot de C. Bloemaertsingel, dan het tunneltje onder de A16 door, het Lagelandsepad, de Boszoom oversteken, langs het hertenkamp naar pannenkoekenrestaurant De Nachtegaal.

We zagen een grote kraan staan, het is de plaats waar de hoge Berniniflat komt te staan. Tijdens onze vorige wandeling in het Lage Land kwamen we een vrachtwagen tegen met misschien wel 25 meter lange damwanden voor die flat, die aan het water komt te staan. We zagen het kunstwerk dat gemaakt is omdat hier het laagste punt van Nederland was. Ja was, want toen het kunstwerk klaar was zei gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel wij hebben het laagste punt. Het wordt berekend over een oppervlakte van een hectare. Het winkelcentrum hebben we niet gezien omdat Stien en Corrie met haar snelle gele schoenen op dat moment voorop liepen. Verder op de Prinsenlaan heb je twee flats gekregen met een fraai uitzicht op het Prinsenpark en de waterpartij. In het tunneltje had je prachtige grafatti met historische figuren, heel mooi, maar helaas werd dit door de jeugd niet op prijs gesteld, waarop de gemeente maar moegestreden hier gewone witte steentjes heeft laten zetten. Jammer.

De Nachtegaal was vrij druk bevolkt. Een aardige dame wilde verkassen, zodat we met zijn tienden aan een tafel konden zitten. Eerst koffie om op te warmen. Besloten hier ook te gaan lunchen. En je raad het al, we roken het al, ze hadden dit jaar wel snert. Heerlijke snert met roggebrood met spek en rookworst. Er werd gezellig gebabbeld, en ook positief met het mobieltje bezig. Zoon en schoondochter in Zwitserland laten zien, een kleinkind laten zien, foto's uit Polen, het Kerststukje dat Els gemaakt had. Gevraagd ook over Marion en Ank ook voormalige deelnemers worden steeds genoemd.

Na weer op temperatuur gekomen te zijn gingen we "Buitenom" en kwamen we langs het milieupark en staken we de Kralingseweg over en via de Tijs van Zevensterstraat en 's-Gravenweg kwamen we bij tramlijn 7 tot metrostation Voorschoterlaan. Bij Buitenom de oude bomen waar je als kind ingeklommen bent. Sommige stukken waren daar nog met ijs bedekt, We moesten kijken hoe we zonder problemen er langs konden komen. Ludo hielp Corrie nog even evenwicht te krijgen. Op de plaats van het milieupark waren vroeger pauwen, die je zondags op een kilometer afstand nog kon horen. We kwamen langs het volkstuincomplex. Niet "Het Laantje van Nooitgedacht", het vrijerslaantje van mijn ouders, maar via de 7* straat. Bij metrostation heb ik de laatste dames netjes afgeleverd. .



Wij zullen doorgaan al is het onder nul,
wij zullen doorgaan nu geen flauwekul,
wij zullen doorgaan, wij zullen doorgaan,
tot aan de Burgemeestern Oudlaan.





We zullen doorgaan, we zijn Vreewijk te baas,
Bij Witte Paard een broodje kaas,
We zullen doorgaan, we zullen doorgaan,
Tot we in Bergpolder zijn.