

2024-01-23 Vreewijk en de Fabeltjeskrant.

[De Fabeltjeskrant - Hallo, meneer de Uil songtekst \(muzikum.eu\)](https://muzikum.eu)

Hallo meneer de Uil waar brengt u ons naar toe?

Naar Fabeltjesland?

Eh, ja, naar Fabeltjesland.

Uit mijn wandella nam ik de folder 50 jaar fabeltjesland mee, met een route langs plekken in Tuindorp Vreewijk waar de oorsprong ligt van de Fabeltjeskrant. Leen Valkenier schreef de meeste teksten van de krant. De vader van Ed en Willem Bever was aannemer en had een loods de "UIL" genaamd, waar de requisiten gemaakt zijn. Zelf trad Leen op als Bor de Wolf en zijn moeder als Truus de Mier, dan hebben we nog Juffrouw Ooievaar, Monfert de Mol, wat hadden ze daar in Vreewijk een lol.

In plaats van langs de Lede liepen we over de Langegeer en komen langs het Witte Paard om dan neer te strijken bij de leeszaal Vreewijk, waar we met zijn tien en van alleraardigste dames aan de grote tafel mochten aanschuiven voor een lekker kop koffie. Maja scoorde daar nog twee mooie boeken.

Via de Dreef kwamen we op de Lede met het Vreewijkhuis het poortje, de oude kastanjabomen.

We kwamen langs Lede 40 het museum (is woensdag open) en zijn we vaker geweest en was leerzaam met beelden van de oorlog en de watersnoodramp en de inrichting van voor de oorlog.

Dan komen we aan de overzijde bij het Lucy Havelaarhuis, directrice toen van het Zuider Volkshuis, een woning van een bouwer van het Zuiderziekenhuis, de woning van Karel Schot van de bekende vogelklas en de woning van Clara en Sjaak Sies die in 2002 de voedselbank oprichtte. Dan lopen we langs werkplaats de "UIL", waar de requisiten voor de fabeltjeskrant gemaakt zijn en komen bij de Voorde, waar Juffrouw Ooievaar woonde, dan zien we de Vredeskerk en de prachtige Servisch Orthodoxe kerk. We komen het standbeeld van Jos Brink tegen, de zoen voor Koningin Juliana staat

nog op ons netvlies. Het was koud en winderig, gisteren verhoging en van morgen op corona getest, we besloten niet verder te lopen en naar het Witte Paard te gaan voor de lunch. Er schoven vier dames aan zodat we met zijn veertien waren. Rooibos of Earl Grey en een croque messieu of madame, beter dan alleen achter een boterham. We konden vanuit het restaurant zien hoe een boom werd gerooid en de binnenkant van de stam hol was. Anke, Anneke, Annette, Els, Loe, Loes, Ludo, Maja, Sonja, Sonja, Stien, Tineke en Toedie dank voor jullie doorzettingsvermogen en het ontberen van wind en kou. Els dank voor de mooie foto hiernaast.







