

2024-10-01 Kop van Zuid

Wandelen, de Lombardijedames komen niet. Er wordt een halve centimeter regen verwacht van elf tot vier. Mijn plan, kijken naar de Rijnhaven met zand opgespoten waar een park komt. Langs de Maashaven naar ss Rotterdam voor een verdiend kop koffie. Dan naar de Rechthuislaan het Verhalencentrum Belvédère voor de lunch en via de HL-brug naar de Kop van Zuid en daarna terug naar het begin metrostation Wilhelminaplein.

Zover kwamen we niet. De diehards uit Capelle aan den IJssel, Charlois en Hillegersberg trotseerden wind en regen en kwamen niet verder dan het schip Castor bij de Rijnhavenbrug en liepen snel terug naar Lantaarn/Venster voor een kop koffie. Omdat het niet ophield met regenen, daar wat snacks verorberd. Niet veel voor ons doen maar toch nog drie duizend stappen.



