

## 2026-03-07 Kleef Kevelaer

Om 10 voor zeven bij Jopie en Lenie. We kwamen gelijk met de bus bij de Van Heukelomstraat aan. Nog opstapplaatsen bij Capelse brug en Zuidplein en dan in een keer door naar Kleef. Mooi als je als Rotterdammer met een bus over de Brienoordbrug gaat. Ook mooi wat je onderweg op grote hoogte ziet. Nijmegen, Waalbrug, Persingen, Goch en al dat moois. Lenie en Jopie zaten achter me, naast me een aardige dame uit Hoogvliet. Onderweg kon ik de vragen van Jopie opvangen. In Kleve, An der Münze werden we uitgelaten. Ik geleide ze naar koffie met gebak bij een sprookjesvoorstelling in brons van Grimm. We klommen naar boven. We zagen de gedenkplaats waar de Joodse synagoge heeft gestaan en liepen door naar kasteel Zwanenburg dat nu museum is. Wat rondgewandeld en toen naar de hoofdstraat. De dames aan het sjoppen en ik sjopte pijp en pijptabak. Voor de lunch gingen we tegenover museum Koekoek bij een restaurant naar binnen. Koffie, Cola, bier, wraps en kleine pizzaatjes hebben we met veel plezier naar binnen gebracht.

Langzaam naar de bus voor de rit naar Kevelaer. Gilbert reed niet de hoofdweg zodat we meer van de omgeving konden zien. In Kevelaer stapten we uit bij het oude Raadhuis en dan richting het religieuze centrum `t is indrukwekkend. Een partij brandende kaarsen, een kerkdeur waar jaren aan gewerkt is, een kerk waar gelovigen op bedevaart uit vele windstreken hun paaskaars met de plaats waar ze vandaan kwamen achter lieten. Een openluchtkerk waar na een processie vele bedevaartgangers een dienst bijwonen. We kochten wat ansichtkaarten en kregen een kaart "Wie alles begann" erbij. In 1642 begon het vanwege een verschijning van Maria. (Wallfahrtsort am Niederrhein seit 1642)

We hebben nog van 1, 2, 3 bolletjes ijs (eis) genoten en al snel kwam de bus langs om ons zonder oponthoud terug in Rotterdam te brengen. Met schitterend weer een mooie dag..



Friedrich Wilhelm markgraaf van Brandenburg, ook hertog van Kleve, verdrag van 25.10.1666.





