

2026-04-08 Charlois Historisch museum

Langs Jopie voor nog een boekje voor het museum. Helaas kon zij en Lenie niet mee.

Vanaf metrostation Maashaven gingen we met z'n zessen met lijn 2 naar halte Frans Bekkerstraat.

Daar kwam Corrie ons tegemoet. Op de plaats van de Frans Bekkerstraat heeft vanaf de 14^e eeuw een kasteel gestaan bleek uit een bord aan een lantaarnpaal. Interessant, horen we straks meer over in het museum aan de Kaatsbaan.

We werden allervriendelijkst ontvangen door Willem van Gilst Jr..



Een verhaal over Charlois en daarna opende hij twee schermen waarop we films konden bekijken. Herinneringen worden opgehaald o.a. over de trein naar Oostvoorne. Er was een klaslokaaltje ingericht zoals het vroeger was, alleen moeilijk om weer in de bank te gaan zitten op deze leeftijd. Een veelheid aan foto's hebben we kunnen zien. Een prachtig museum met fijne verhalen.

Na het museumgedeelte koffie met koek deskundig buitengebracht bij een café op de Grondherendijk.

Hierna wandelend naar Tante Sjaar aan de

Albatroslaan waar gereserveerd was voor de lunch.

We gaan weer langs de Kaatsbaan, komen langs het oude gemeentehuis van Charlois, het brandweershuisje, het straatje met de Japanse tuin, de NH kerk en verder via de Boergoensevliet naar Els, die daar met Trevvel naar toe was gegaan en er al was toen we er aan kwamen.

Gezellig gelunchd en voor de dames ijsscoupe na. Een fijn weerzien met Els en Corrie.

Corrie vlak bij naar huis, Els met Trevvel en de rest met lijn2 huiswaarts. Een warme fijne dag.









