

2026-04-14 Leiden Singelparkwandeling

Met dank aan Tineke, ze heeft hier veel voor georganiseerd, gaan we dit keer wandelen in Leiden. Haar broer Pieter woont in Leiden en gaat ons daar vertellen over Leiden en dat wat we onderweg zien op de Singelparkroute. Het dameselftal staat opgesteld bij het VVV-kantoor in station Rotterdam Centraal. De trein vertrekt om 10:03 uur en om kwart voor elf worden we opgewacht door Pieter.



We lopen naar Stadscafé Van der Werf voor koffie met appelgebak en slagroom.

We namen de route zoals werd aanbevolen tegen de klok in. We zagen in de verte molen de Put, maar we gaan de andere kant op naar het Wereldmuseum, Hortus Botanicus, de Morspoort, waar een dame het laatste stukje onkruid onderhanden nam. Pieter vertelde veel en wij luisterden goed, over de Pilgrim Fathers, die vanuit Delft naar Delfshaven gingen en vandaar met het schip Plymouth naar Amerika voeren, over de Hortus, de Sterrenwacht, het geboortehuis van Rembrandt van Rijn. We zien daar ook foto's van. Pieter verzorgt de groene zoutkisten in Leiden, bij elk bruggetje staat wel zo'n kist met een prachtige voorstelling. Hij liet een kist zien met alle vissen die er in de singel zwemmen, prachtig geplastificeerd. We gaan verder; zien de Kweekschool voor de Scheepvaart, het Leids Dagblad, de Doelenpoort en komen op het Rapenburg waar Beatrix en Willem Alexander tijdens hun studententijd gewoond hebben. Eerst zien we nog een oude stadsmuur en dan steken we de drukke Lammenschansweg over naar het park. In het park een boom waar je met z'n zessen als je elkaar de hand geeft om kan staan, een voiliere en genoeg bankjes om het er even van te nemen. Er voor zien we het restaurant Anna & Fred, in onze woongroep verzorgen Anna & Fred de bar tijdens de zangrepetitie, vandaar de foto. Ook een eind verder in het Cathrijn Jacobsdochterhof staan banken, waar graag gebruik van werd gemaakt. Op een bank waren liedjes van Marie Servaas, als Mary Beij geboren in Leiden, gekerfd, dus zongen we "Mandolinen in Nicosia" en "t was aan de Costa del Sol". Voor onze zangkunst heeft Pieter Leidse Kleetskoppen, ook wel Kantelingen of Schurffenhoofdjes genoemd meegenomen. Uitgerust gaan we naar een wereldwinkel waar familie van Tineke en Pieter me hielp. Onderweg zien we nog kunst van linnen, immers Leiden is eeuwenlang de linnenstad geweest waar Leiden haar bloei aan ontleende. We zien nog café Plantage, gaan verder een hoog bruggetje over, niemand liep om. We gaan door de begraafplaats Zijlpoort en stevenen af naar het Stadscafé voor de lunch, zien de singel met binnengekomen kanoers en schuiven aan de tafel die voor ons reeds gereserveerd was. Het was prachtig weer, een prachtige wandeling, eigenlijk 18.000 stappen voor ons iets teveel, maar we hebben allemaal ons beste beentje voor gezet. We danken Tineke en Pieter heel hartelijk. Pieter heeft ons ook een 22 pagina's tellende map met kleurenfoto's meegegeven waar we thuis van kunnen nagenieten.



HIER WERD GEBOREN
OP DEN 15 DEN JULI 1606
REMBRANDT VAN RIJN









“Mandolinen zongen zacht in Nicosia”.

“‘t Was aan de Costa del Sol”””.

